

A M Y W I N E H O U S E

# Sizzling Hot

Het begon allemaal zo mooi, toen op 14 september 1983 Amy Winehouse werd geboren in het Engelse Southgate. De worm was de dochter van de trotse taxi-chauffeur Mitchell Winehouse en mama Janis. Samen met haar broer groeide ze op in een gezellig doorsnee joods gezinnetje. Tegenwoordig laat de zangeres de roddelpers overuren draaien door openlijk drugsgebruik, zelfverminkingen en vechtpartijen. Waar is het misgegaan?

TEKST: NATASJA SIMONS  
FOTOGRAFIE: WENN/MMP

**A**l op vroege leeftijd ontdekt Amy haar liefde voor muziek, wat niet zo verrassend is wanneer je weet dan haar familie zwaar in de jazz zat. Al op tienjarige leeftijd is ze een betekenisvol deel van de amateur rapgroep Sweet & Sour, een bandje dat Amy zelf beschrijft als de witte, joodse variant van Salt 'n' Peppa. Amy voegt daar naar eigen zeggen het element 'acid' aan toe. Vervolgens gaat ze naar de theaterschool, maar daar blinkt ze vooral uit door talloze problemen te veroorzaken. Op haar veertiende wordt de souldiva in de dop daarom al van school getrapt, omdat ze niet komt opdagen - net als bij 90 procent van haar concerten - en omdat ze tegen de regels in haar neus laat piercen.

Vervolgens gaat Amy naar een instituut voor moeilijk opvoedbaar kroost, maar ze zet haar ambities als zangeres door. In 1999, op haar zestiende, begint ze professioneel te zingen. Dit dankzij Tyler James, die haar demo naar A&R heeft gestuurd. Toch laat haar jazzachtige debuutalbum *Frank* op zich wachten tot 2003. Haar talent als singer/songwriter wordt onmiddellijk erkend, maar een instant succes met wereldhit is het debuutalbum niet. Dit laat op zich wachten tot 2007, als Winehouse met *Back To Black* popmuziekgeschiedenis schrijft.

### Snuifdoos

Goed kunnen zingen is één ding, maar free publicity is nooit weg - zelfs als het steeds maar weer in negatieve zin is. Amy laat de roddelpers overuren draaien door openlijk drugsgebruik, zelfverminingen en vechtpartijen. Winehouse over haar kleinste probleem, een alcoholverslaving: 'De meeste mensen van mijn leeftijd spenderen een hoop tijd om na te denken wat ze met hun leven gaan doen de komende vijf of tien jaar. De tijd die zij gebruiken om over hun leven na te denken, gebruik ik om te drinken.' Helaas

kan Amy daarbij geen maat houden; ze gaat meer en meer drinken en stapt vervolgens over op coke, ketamine, pillen en heroïne. Dat Amy weleens een jointje rookte was al geen geheim meer sinds ze de song *Addicted* uitbracht:

*When you smoke all my weed man  
You gotta call the green man  
So I can get mine and you get yours*

*Once is enough to make me attack  
So bring me a bag and your man can come back  
I'll check him at the door make sure he got green  
I'm tighter than airport security teams  
(Addicted)*

Excessief drugsgebruik verandert haar van een bevallige, voluptueuze dame in een skelet. Pa, ma & de platenbonzen beginnen zich tenslotte serieus zorgen te maken om de gezondheid van de diva. Cynischer ingestelde lieden sluiten weddenscapen af over de vraag of Amy het eind van de week zal halen. De zangeres belooft haar schoonmoeder uiteindelijk af te kicken, maar relativeerde het probleem: 'Ik heb geen probleem met alcohol, ik heb een probleem met mezelf. Dat komt er alleen uit als ik dronken ben.' Na een paar ontslaat ze zichzelf alweer uit de kliniek, om een paar uur later met spoed naar het ziekenhuis te worden gebracht. Daar wordt een overdosis geconstateerd. Desondanks zingt Winehouse in haar song *Rehab* monter NO, NO, NO - terwijl de hele familie GO, GO, GO roept...

*They tried to make me go to rehab  
But I said ,no, no, no'  
Yes I've been black but when I come back  
You'll know know know  
I ain't got the time and if my daddy thinks  
I'm fine  
He's tried to make me go to rehab  
But I won't go go go* ▶



# 'Een beetje anorexia, een beetje boulimia - welke vrouw is er wel helemaal in orde?'



Amy Winehouse met echtgenoot Blake.

*I'd rather be at home with Ray  
I ain't got seventeen days  
Coz there's nothing  
There's nothing you can teach me  
That I can't learn from Mr Hathaway  
(Rehab)*

## Knokpartijen

Toch gaat Amy, geschrokken van de bijna-doodervaring, weer in rehab. 'Het was gewoon gestoord, het was een van de engste momenten in mijn leven. Ik weet niet hoe ik moet verklaren wat er is gebeurd; ik herkende mezelf niet meer, ik was doodsbang.' Maar Amy is al snel over haar angsten heen, want na twee dagen ontvlucht ze de kliniek alweer. Ze is tot het inzicht gekomen dat haar ineenstorting niet te wijten is aan de drugs, maar aan een epileptische aanval. 'Ik ben echt prima in orde, maak je geen zorgen.' Desondanks zegt ze al haar concerten af en als ze niet veel later wordt gespot met bloed op haar schoentje, geeft de drugsdiva toe dat ze de heroïne inmiddels tussen haar tenen spuit, omdat ze dan sneller high wordt!

Deze voetfetisj brengt Amy snel weer terug naar het vertrekpunt, de afkickklinik. Ze stemt echter alleen in met een programma dat het probleem ook grondig en bij de wortel aanpakt. Dus echtgenoot en mede-junkie Blake moet mee! Dit samen zijn levert echter de nodige spanningen op en een paar stevige knokpartijen verder is Amy weer buiten. En Blake is in de afkickklinik - waar ze toch wel wat gewend zijn - zelfs niet langer welkom! Daarop biedt niemand minder dan Snoop Dogg Amy aan om in zijn hood te komen afkicken. 'Ik wil dat ze weet, dat als ze

een plek nodig heeft om een tijdje te chillen, dat mijn hood ook haar hood is.'

## Gemene dronk

Dat Amy niet al te gezond leeft, mogen duidelijk zijn. Maar de dope is niet het enige levensbedreigende element in haar bestaan. Amy lijdt ook aan boulimia, al baart dit probleem haar nog de minste zorgen. 'Een beetje anorexia, een beetje boulimia - welke vrouw is er wel helemaal in orde?' Een andere nare gewoonte van Amy is haar neiging tot zelfverminking, iets wat ze al vanaf haar negende doet. Dat leidt tot steeds wildere experimenten, zoals het in haar eigen lichaam snijden met een mes. Onlangs werd het kleine meisje met het grote haar bloedend en dronken gespot terwijl ze uit een taxi strompelde...

Behalve zichzelf mept Amy ook graag anderen in elkaar, zoals haar fans of haar man. 'Ik denk niet dat je mogelijkheid tot vechten bepaald wordt door je grootte, maar door de hoeveelheid woede die je in je hebt. Als ik met mijn rug tegen de muur word gezet, trap ik iedereen kapot. Over die chick die ik op haar muil heb geslagen kan ik kort zijn. Die nam me in de zeik. Vervolgens sprong Blake tussen ons in, waarop ik hem een muilpeer en een knietje gaf. Ja, de laatste tijd heb ik een hele gemene dronk...'

*I cheated myself  
Like I knew I would  
I told ya, I was trouble  
You know that I'm no good  
(You know I'm no good)*

Wie de conclusie nog niet getrokken heeft, helpen wij graag een handje: Winehouse heeft zwaar te lijden onder het borderline syndroom. Zoals bekend resulteert dat behalve in bovenstaande tragedies ook in sexverslaving. Een ex die nog een graantje mee wilde pikken klapte uit de school over deze neukverslaving, waarbij Amy zich graag liet spanken. Ondertussen hebben ouders en schoonouders fans opgeroepen tot een boycot, omdat het stel het geld toch alleen maar uitgeeft aan drugs. Amy zelf heeft inmiddels alweer een pasklaar antwoord gevonden voor al haar problemen: ze wil haar leven weer on track krijgen door een kind van Blake te krijgen! Wij kunnen hier slechts één gepaste reactie op geven: bel de kinderbescherming! □

## TOP 5 MEEST VERSLAAFDE DIVA'S ALLER TIJDEN

### 1. Janis Joplin



Janis Joplin heeft één ding voor op alle andere gevallen diva's in deze ranglijst: ze is er écht aan kapot gegaan! In de jaren zestig was drugs nog hip, een geestverruimend experiment. Net als vrije sex. Op een treinreisje liet Joplin zich naar verluidt graag gangbangen door crew en willekeurige fans, die sfeer. En als er iemand iets bij had, een joint, LSD of heroïne, dan was Janis van de partij. In 1970 overleed ze aan een overdosis heroïne.

### 2. Nico



Nico was het aanbeden cultidool van de jaren zestig en begin jaren zeventig. Ze was de donkere, mysterieuze stem op de eerste plaat van de Velvet Underground en de heldin in menig Andy Warhol film. Ze was ook zwaar aan de heroïne, waarmee ze haar goddelijke uiterlijk in recordtempo vernietigde. Dit in een poging om op haar innerlijk beoordeeld te worden. Arme Nico, dat was te hoog gegrepen. Begin jaren tachtig overleed ze aan een hersenbloeding.

### 3. Whitney Houston



Het zal je maar gebeuren: van Black Beauty en wereldwijd aanbeden ideale schoondochter veranderen in crackhoer. Het overkwam Whitney Houston als echtgenote van Bobby Brown, een man met een goede linkse en rechtse hoek. En Whitney als boksbal. Browns zus bracht het schokkende verhaal naar buiten in een poging Whit te redden, maar het was al te laat. Een comeback als crack-skelet deed de rest. Het is alleen nog wachten op haar overlijdensbericht.

### 4. Courtney Love



Mooie Courtney werd bekend als het liefje van Kurt Cobain, van wie ze naar verluidt haar voorliefde voor de snuifdoos heeft geërfd. Berucht was ze al, maar in 2003 werd ze dan eindelijk gearresteerd voor geweldpleging na het gebruik van een 'uncontrolled substance'. Ze verloor voorgedij over haar kind, ging stug door met gebruiken en werd in 2005 wederom opgepakt, ditmaal wegens drugsgebruik tijdens haar proeftijd. Dan ben je in de States ver van huis. Sterkte, Love!

### 5. Britney Spears



De ooit zo maagdelijke Britney maakte gaandeweg clips die hitsiger waren als die van Madonna. Ze werd vervolgens herhaaldelijk betrap op nipple slips en trouwde in 2004 voor welgeteld 55 uur waarna de scheidingspapieren werden ingediend. Logisch dat ze vervolgens aan de drank en drugs raakte. Toen Brit zich eind 2006 gefrustreerd kaal liet scheren na alweer een ontsnapping uit een ontwenningsklinik, was duidelijk dat er iets goed mis zat. Hoe mis? Lees alle keiharde en ont-hullende feiten vanaf pagina ???