



de Letters
Wreken
zich

René
Seghers



de letters
wreken zich
ze bestormen
de muren van
Utopia

*Geliefd Avondland,
Vaderland,
Uw gronden en gewassen
zijn als in het Ochtendland,
dat aanwezig is
op een aloude kaart,
dezelfde,
als waarop ik Uw bestaan baseer.*

*Geliefd Vaderland,
ik heb U veroverd en opgeprikt,
één bij anderhalf
aan mijn kamermuur,
en in tweevoud geschonken
aan Oost en West,
ik heb U verbrand,
wel honderd keer.*

*Geliefd Vaderland,
ik wil Je niet behouden,
immers,
zoiets als een land,
bestaat enkel op papier.*

in **UTOPIA**



in hun eigen tijd

de trams lopen er weer

zijn de stranden opgedroogd