

Yolanthe kan het prima vinden met Jan's zus Monique.



Yolanthe Cabau van Kasbergen: "Toiletjuffrouw zijn was helemaal niet leuk"

Onze PRiMO-reporter struint feestjes af en spreekt sterren aan. Zo was hij onlangs op het Buma Harpen Gala in Hilversum, waar de belangrijkste Nederlandse muziekprijzen werden uitgereikt. De presentatie was in handen van Yolanthe Cabau van Kasbergen. PRiMO was erbij en stelde haar negentien vragen.

1) Vertel ons eens iets over je huis, hoe woon je?

"Ik woon in een gewoon huis, maar wel een tje waar mijn ziel in zit, want ik heb het zelf ingericht. Ik heb natuurlijk wel rekening gehouden met Jan's smaak, maar die kan niet goed uitleggen wat zijn smaak is. Kasteelachtig, zei hij. Dus heb ik van die kroonluchters gekocht en oud hout op de vloer enzo. Het is dus heel mooi, een droomhuisje!"

2) Wie is je beste vriend of vriendin?

"Mijn beste vriendin is Jennifer Koek en mijn beste vriend Dennis Jansen, die ken ik al heel lang."

3) Wat betekent geluk voor je?

"Tja, je kan beter vragen wat mij gelukkig maakt. Jan maakt mij gelukkig. Daarna mijn

vrienden, familie, werk. Eigenlijk gewoon liefde. Liefde in alles. Daar gaat het om."

4) Heb je verborgen talenten?

"Ja, ik schilder. Ik ben er best wel goed in zelfs."

5) Wat is het tofste bezit dat je hebt?

"Mijn foto's, echt: al mijn poseersessies en mijn privéfoto's. Ik ben helemaal fotogek."

6) Waar verlies je makkelijk je geduld door?

"Als ik niet weet hoelang ik moet wachten. Zeg je 'wacht twee uur', dan wacht ik braaf. Komt de bus niet op tijd, dan word ik helemaal gek, omdat ik dan niet weet of die wel komt. Afgrijselijk."

7) Ooit wel eens een rotbaantje gehad?

"Kaartjes knippen in de bioscoop. Dat was nog wel leuk, heel sociaal enzo. Al je vriendinnen kwamen voorbij. Maar eens in de twee weken was het mijn beurt om de toiletten schoon te maken. Toiletjuffrouw, dat was absoluut een stuk minder dan kaartjes knippen. Helemaal niet leuk eigenlijk."

8) Wat is het rock & rollste dat je ooit hebt gedaan?

"Ik denk dat ik bij Crazy 88 en BNN Try Before You Die heel gekke dingen heb gedaan. Ik heb op een nachtclub in de Wallen in mijn string op een bar gedanst en een lapdance gedaan. Ik heb in een bad met maden gezeten, ben door een ruit

gesprongen, heb op een vliegtuig gestaan. Dat is wel rock & roll toch?"

9) Topboek?

"Ik heb een paar favoriete boeken. Een boek over een Duitse vrouw die naar Arabië is gegaan en daar met een moslimman trouwt. *Monddood*, dat is het inderdaad. Van wie zeg je? Doris G.? Oké, een fascinerend verhaal!"

10) Heb je angsten, fobieën?

"Ik houd niet van insecten. Muggen enzo. Geen idee waarom die beesten er zijn. En verder vind ik spirituele zaken, het bovennatuurlijke, heel interessant maar ook wel een beetje eng. Ik ben niet bang in het donker, maar het is wel spannend."

11) Ben je hooked aan iets op televisie?

"*Prison Break*, dat vind ik heel gaaf. Vooral hoofdrolspeler Michael Scofield!"

12) Welke film heb je het laatst gezien?

"Die film met Brad Pitt, *The Curious Case of Benjamin Button*. Nee, niet vanwege Brad Pitt, da's niet mijn type. Zeker hier in die film niet haha, heb je 'm wel gezien al dan?"



13) Je grootste zwakte?

"Misschien mijn ongeduldigheid."

14) Hoe belangrijk is je werk voor je?

"Mijn werk is heel belangrijk voor mij. Het geeft me energie, kracht en een goed gevoel."

15) Geld: wat betekent dat voor je, hoe ga je ermee om?

"Geld is belangrijk in de zin dat je er lekker mee kan leven, maar het is niet het belangrijkste dat er is. Wat geld uitgeven betreft heb ik twee kanten. Op zich valt het wel mee, ben ik vrij gewoon in mijn uitgaven, maar soms zie ik iets leuks en dan geef ik makkelijk veel geld uit."

16) Zie je jezelf dit nog doen over tien jaar, of heb je heel andere dromen?

Ja, eigenlijk wel. Ik ben dan pas 33. Dit was mijn droom. Ik wilde acteren. Dat is gelukt, en daarnaast is er heel veel bijgekomen, zoals presenteren, poseren, ik heb een eigen lingerielijn, een stichting. Het is een droomberoep."



17) Wat is de foutste cd in je collectie?

"Ik heb alleen maar leuke muziek, ik heb geen foute cd. Je kan beter naar mijn favoriete cd's vragen! Wat, mag ik Jan niet noemen? Oké, Mika dan, en Maxwell."



18) Heb je een voorbeeld?

"Julia Roberts. Dat is een topactrice en ik vind het super wat ze allemaal heeft bereikt."

19) Geloof je in God?

"Ja, ik ben katholiek en geloof echt in God. Ik heb heel veel boeken over religies gelezen, over Boeddhisme, Hindoeïsme, en de Islam (Yolanthe las zelfs stukken van de Koran, red.). En ik heb eigenlijk een combi gemaakt van al die geloven bij elkaar en heb daar mijn eigen geloof van gemaakt." •

